



# AAN DE BASIS

Juni 2023 - BE

## Scholen met de Bijbel... meer dan 90 jaar





# Voorzitterwoord



## Beste mensen,

Dit keer neem ik u mee naar Haren bij Brussel op de grens met Evere. Daar wordt een nieuwe school bij de vorige bijgebouwd in een modern soort houtskeletbouw (CLT). Leerlingen van de School met de Bijbel “De Schatkist” worden zo burenen van het NAVO-gebouw. In het tijdelijke gebouw, ontmoeten we de enthousiaste directrice Jorien Creemers. Dit is de 10<sup>de</sup> School met de Bijbel van IPCO\* in België.

Daarna gaan we naar de 1<sup>ste</sup> School met de Bijbel van IPCO\* in Mechelen die 22 jaar geleden met hulp van EO Metterdaad en steun van vele christenen tot stand is gekomen. Hier maakt u kennis met de eveneens enthousiaste directeur Bruno Gijssels. Op pagina 7 leest u een stukje geschiedenis over het ontstaan van eerdere Protestantse scholen, geschreven door de nieuwe voorzitter van IPCO\*: Willem Kolpa.

Verder natuurlijk veel indrukken van de kinderen en leerkrachten op de twee scholen en aandacht voor het 90-jarig jubileum van ‘De WEGwijzer’ in Mechelen.

We zijn ook benieuwd wat u van de vernieuwde advertentie vindt. We hebben hem weer een beetje aangepast, in de hoop wat verder te komen in ons zoeken naar 7000 donateurs. Aangezien de 11 Scholen met de Bijbel meer dan 1000 leerlingen hebben, vestigen we er de aandacht op dat als je met 5 euro per maand gaat steunen, dat je dan per leerling een halve cent bijdraagt. Dat mag toch geen te grote inspanning zijn, hoop ik? Of zijn onze leerlingen ons geen cent waard?

Ik wens u veel lees en kijkplezier

*Herman Spaargaren*  
Voorzitter SSBCO\*\*

\* IPCO = Inrichtende macht voor het Protestants Christelijk Onderwijs

\*\* SSBCO = Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs



Tineke Kuzmenko en Wim Rooze,  
enthousiaste leerkrachten in Haren







**halve cent  
per kind  
per maand**



## **Doe mee!**

Als 7000 mensen, 5 euro per maand doneren kunnen meer dan 1000 kinderen in België Christelijk onderwijs blijven ontvangen.



*Als wij willen dat de Scholen met de Bijbel in België er in de toekomst ook nog zijn, moeten we hen structureel steunen.*



**BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO**

Kijk op onze website voor alle informatie over de scholen en over de manier waarop u ons kan steunen.

Geld is belangrijk voor het voortbestaan van de Scholen met de Bijbel, maar zonder **christelijke leerkrachten, directies of besturen**, zou dit allemaal geen waarde hebben.

Geld is de eerste oplossing, maar denkt u ook eens na over de mensen die nodig zijn en of God u hiervoor roept?



[www.ssbco.nl](http://www.ssbco.nl)

[www.ipco.be](http://www.ipco.be)



Er zijn 11 scholen, verdeeld over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

## **Helpt u mee**

deze scholen in stand te houden en uit te breiden?





# de Schatkist

een school vol schatten

## in Haren



De school in Haren is de op één na nieuwste van de 11 Scholen met de Bijbel in België. Momenteel is er een flinke verbouwing aan de gang, waarbij het oude gebouw wordt uitgebreid met een nieuw gedeelte in CLT\_-skeletbouw, (een heel nieuwe duurzame techniek). Het gebouw zal straks aan alle voorwaarden van een moderne school voldoen.



Op weg naar de nieuwbouw



De leerlingen zitten nu tijdelijk in een bedrijfspand, wat eerder aan een transportbedrijf toebehoorde.



het nieuwe gedeelte in hout-skeletbouw



oud gedeelte

nieuwbouw

de oude school wordt meegenomen in de nieuwbouw



de nieuwe speelplaats komt op het dak van de oude school

de achtertuin van het



NAVO-gebouw





Jorien Creemers is de enthousiaste directrice.  
Je ziet haar hier met meester Ruben,  
leraar lichamelijke opvoeding.

Het huren van dit tijdelijke gebouw mag dan 10.000 euro per maand kosten, het huren van containers kost ook 1.200 euro per container per maand en daar komen de plaatsings- en weghalingskosten van 7.000 euro per container ook nog bij, en dan is het toch nog lang niet zo comfortabel als in dit gebouw. Tim, de man van Jorien, doet al deze berekeningen en bemoeit zich met de nieuwbouw van de school.



In België wordt 70% van de bouwkosten door de overheid gesubsidieerd, maar de 30% die overblijft is nog steeds ruim een miljoen en dat zal toch weer bij elkaar gehaald moeten worden. Voor de groene technieken en isolaties kon een renteloze lening van 800.000 euro verkregen worden. Van een organisatie vanuit Nederland kon men 300 sets schoolbanken en stoelen krijgen voor 10 euro per set. Zo kan de nieuwe school met allemaal dezelfde kleur en stijl schoolbanken ingericht worden. De huidige 150 sets kunnen voor 15 euro per set verkocht worden, zodat de kosten voor de extra sets mee zullen vallen. Voor de inrichting is er een subsidie van 40.000 euro, voor de leraarskamer 10.000 euro en voor de speeltoestellen 100.000 euro.

Omdat deze school bij Brussel hoort, zijn er 36 nationaliteiten. Het is voor de ouders niet altijd makkelijk om Nederlands te spreken, maar met de kinderen onderling gaat dat heel goed. Hoewel de ouders aangemoedigd worden om de Nederlandse taal eigen te worden, is de boodschap belangrijker dan de taal en wordt er dus ook vaak in andere talen gesproken. De school is een 'oase' in de stad. Er wordt vrij over Jezus gesproken en met mensen gebeden. Samen met de ouders is er ook een maandelijks bidstond voor de school, de kinderen en leerkrachten. Daar wordt door heel wat ouders, die vanuit allerlei verschillende kerken en achtergronden komen, gebruik van gemaakt.

Ook Moslimouders komen daar naartoe en volgen de gebeden in stilte mee. Laatst vertelde een Rooms-Katholieke moeder dat ze voor het eerst hardop had gebeden. Bij de inschrijvingen kon Jorien met verschillende Moslimouders praten over het verschil in geloof, waarbij ze uit kon leggen dat Jezus als offerlam de prijs voor ons betaald heeft, waardoor we vrij tot God mogen gaan en zeker mogen zijn van onze redding en de toegang tot de hemel. Zij kennen die zekerheid niet en moeten het zelf voor elkaar krijgen. Veel ouders ervaren een liefde op de school die ze nergens anders ervaren. 60% van de kinderen is van christelijke ouders.

Alle kinderen ervaren de school als thuiskomen, een verademing. In het nieuwe gebouw wil Jorien langzamerhand groeien, voorzover er christelijke leerkrachten beschikbaar zijn. Van die leerkrachten wordt overigens verwacht dat ze na schooltijd altijd nog een half uur beschikbaar blijven voor contact met de kinderen of ouders, als ze vragen hebben. Ze volgen hier meer de Nederlandse manier van werken om zo onderling overleg en collegialiteit te bevorderen. In het begin was de Brusselse overheid wat sceptisch over deze specifiek christelijke school, maar nu staan ze er heel positief tegenover en bouwen ze actief mee.





# "De WEGwijzer" in Mechelen



School met de Bijbel 'De WEGwijzer' in Mechelen is de oudste van de 11 scholen die bij IPCO zijn aangesloten. Zij vieren dit jaar hun 90-jarig jubileum. Het huidige gebouw is 22 jaar geleden met hulp van EO Metterdaad gebouwd die het grootste deel van de aankoop van de grond heeft betaald.



In de afgelopen jaren zijn de tuin, de overkapping en een nieuw lokaal met steun van het SSBCO gemaakt.

Nu is er weer een nieuw overkappend zeil voor op het plein en reparatie aan het dak nodig vanwege

lekkage. Dat gaat weer zo'n 30.000 euro kosten. Daarom zou het zo mooi zijn als er een structureel fonds zou zijn, zodat dit soort onderhoud uit een reserve kan worden betaald. Daarvoor zijn er nog 6.000 donateurs nodig, dus u mag ons helpen om die te vinden. In deze school gaat het om 200 leerlingen die een heel jaar Christelijk onderwijs krijgen!

Hier ziet u Bruno Gijssels die in 1992 als leerkracht op de school in Mechelen is begonnen en nu de directeur is. Hij nam in 2009 het directeurschap over van Frans de Bie, die inspecteur werd. De school telde toen 146 leerlingen, nu zijn het er 200. Naar hem is het 'BiEbos' vernoemd, de tuin van de school. Het is natuurlijk een ode aan de vroegere directeur die zich hard heeft ingezet voor die tuin, maar het is ook een verwijzing naar de bijen in de tuin en naar het 'erbij horen', de saamhorigheid onder de leerlingen.

Naast de huidige school heeft de gemeente Mechelen al een stuk grond toegezegd, voor als er een kleuterschool gebouwd gaat worden. Die is qua ruimte in het huidige gebouw al hard nodig, maar eerst moet er geld en personeel beschikbaar zijn, voordat daarmee begonnen kan worden.

## Jubileum viering met de kinderen en de

**VLIEGENDE SPEELDOOS**

**MUSICAL JONA**

één dag repeteren & 's avonds optreden







# Een stukje geschiedenis

*De oudste aangesloten school bij "Scholengemeenschap Scholen met de Bijbel" en onderwijskoepel IPCO bestaat 90 jaar.*

*Maar... protestantse scholen zijn geen uitvinding van IPCO.*

*Daarvoor en daarnaast speelde bijv. de VPCO, de "Vereeniging voor Vlaamsch Protestantisch-Christelijk Onderwijs in België" een rol.*

Er waren vanaf 1819 al wat initiatieven voor Protestants Christelijke scholen door verschillende organisaties zoals de Belgische Christelijke Zendingkerk en het Nederlandstalige Evangelisatiecomité Silo.

Deze laatste stichtte scholen in Geraardsbergen, Ronse en Laken.

Met name Gereformeerden die zich vanuit Nederland in België vestigden, deden rond de vorige eeuwwisseling pogingen om "Scholen met de Bijbel" op te richten. Al in 1901 lukte het om in Brussel een eigen school te vestigen. In 1922 werd dan de "Vereeniging voor Vlaamsch Protestantisch-Christelijk Onderwijs in België" opgericht, die tot doel had "Scholen met de Bijbel" in Vlaanderen te stichten én in stand te houden. Dankzij de inspanningen van de VPCO konden "Scholen met de Bijbel" hun deuren openen in Antwerpen (eind jaren 1920), en in Gent, Mechelen, Denderleeuw, Ronse en Komen in de jaren 1930. De VPCO ging zich in die jaren eveneens ontfermen over "Scholen met de Bijbel" in Genk en Ichtegem én zorgde voor de instanthouding van de drie oudere protestantse schooltjes. Uiteindelijk waren er in de jaren '30-'40 totaal 11 scholen. In 1954 werd een school met de Bijbel geopend in Boechout, deze heeft het volgehouden tot 1999. In de jaren 1950 moesten 3 scholen al noodgedwongen hun deuren sluiten.

Een andere school, in Maria-Horebeke (gesticht in 1819), wist zich nog lang te handhaven, maar moest in 1982 ook sluiten. Het is nu nog als museum te bezichtigen. Maria-Horebeke is het oudste protestantse bolwerk (enclave) in België en stond zelfs onder bescherming van Willem van Oranje. Een bezoek aan het museum is best interessant.

In 1932 werd de school in Mechelen opgericht (zie artikel pag.6) Eerst in de bijzaal van een kerk, zonder subsidie van de overheid. Pas vanaf 1942 komt de school in aanmerking voor overheidssubsidiëring. De eerste onderwijzeres, Juffrouw van Buuren, die 22 leerlingen, verdeeld over 6 leerjaren tegelijk moest lesgeven en dat ook nog in een 6-daagse schoolweek, kreeg 35 gulden per maand met kost en inwoning.

*In 1996 werd IPCO opgericht.*

*IPCO behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten vrije, door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde scholen van de protestants-evangelische eredienst in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. IPCO is als koepel van inrichtende machten van vrije onderwijsinstellingen van de protestants-evangelische eredienst de erkende gesprekspartner met de Vlaamse Overheid voor de vrije protestants-evangelische scholen.*



Willem Kolpa,  
voorzitter IPCO



## Colofon

### Voor giften:

Rekeningnummer:

BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

### Het bestuur van SSBCO

Voorzitter: H. Spaargaren

Secretaris: B. Pellikaan

Penningmeester: J. Stolk

Bestuursleden: E. Wijsman, J. Houtman



Herman

Bas

Han



Els

Jan

### Opmaak:

Adrie Spaargaren

### Drukwerk:

Hellinx Printing

### Foto's Vliegende Speeldoos:

Aâron Meekers

### Indien

\* u dit blaadje digitaal wenst te ontvangen,

\* niet meer wilt ontvangen,

\* u een adreswijziging wilt doorgeven,

geef dit dan door aan :

nicole.meekers@ipco.be

### Postadres

Lakenmakersstraat 158

2800 Mechelen

### Voor meer informatie

raadpleeg onze website :

[www.ipco.be](http://www.ipco.be)

### Periodieke schenking

Via periodieke giften is het mogelijk om het werk op een fiscaal aantrekkelijke manier te ondersteunen. Dit moet dan echter via de SSBCO in Nederland, op **bankrekening NL45INGB0002712591** van Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs.

Mail dan uw gegevens naar [stichting.ssbco@gmail.com](mailto:stichting.ssbco@gmail.com)

### Legaat

Een legaat is een bedrag dat bij testament aan een persoon of instelling wordt toegekend. Dit geldbedrag ontvangt Stichting SSBCO voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Een gebruikelijke formulering om een legaat in uw testament op te nemen is: 'Ik legateer aan de stichting SSBCO, gevestigd te Ruurlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41150427, een bedrag van € ....

### Erfstelling

U kunt Stichting SSBCO ook als (mede-) erfgenaam opnemen in uw testament. Door de erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft de Stichting SSBCO geen successierechten te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het in stand houden van de 'Scholen met de Bijbel' in België.

### Comité van aanbeveling



Henk Binnendijk



Filip De Cavel



Koen Celis



Johan Lukasse



Wout van Wijngaarden



Kees van Velzen

**OPROEP**

Het bestuur van de vzw School met de Bijbel "De Springplank", te Aarschot, school van scholengemeenschap 'Scholen met de Bijbel', opent de sollicitatieprocedure voor de functie van directeur basisonderwijs met indiensttreding vanaf 1 september 2023.

Je richt je sollicitatie uiterlijk op 30 juni 2023 aan Frédéric Braekelaere (voorzitter) via e-mail [voorzitter@despringplank.net](mailto:voorzitter@despringplank.net).

Ook voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Frédéric Braekelaere.



SCHOLENGEMEENSCHAP  
**Scholen met de Bijbel**  
IPCO - NaPCO VZW