



AAN DE BASIS

Juni 2026 - BE

Stadsschool VERSUS Dorpsschool



Voorzitterwoord



Herman Spaargaren

Beste mensen,

In dit blad vindt u informatie over 'De Leertuin' in Antwerpen en 'Mijn Oogappel' in Vichte. Twee totaal verschillende Scholen met de Bijbel in verschillende provincies van Vlaanderen. Antwerpen heeft een echte **stadsschool** en Vichte een **dorpschool**. Leuk om die verschillen eens voor het voetlicht te brengen.

Ons donateurenbestand is langzamerhand afgekald tot 550 adressen en 50 mensen die het blad per e-mail ontvangen. Konden we in 2024 nog 50.000 euro aan de scholen overschrijven, in 2025 was dat slechts 25.000 euro. Als bestuur zijn we hard op zoek naar mensen met nieuwe initiatieven om deze neergaande trend te keren. Als u zo iemand bent of kent, laat het ons dan weten.

Ik had gedacht dat we in België en Nederland toch wel 7000 christenen zouden kunnen vinden die met 5 euro per maand de Scholen met de Bijbel zouden willen steunen. Hoewel de inkomsten voor het grootste deel uit de nieuwe donateurs komen, hebben we echt nood aan mensen met een nieuwe visie en nieuw vuur om deze vlam brandend te houden.

In Turnhout was een enthousiast team bezig met de opstart van de nieuwe School met de Bijbel. Bij het begin van het schooljaar krijgt zo'n opstartende school een voorlopige erkenning voor één schooljaar. Binnen de zes maanden komt de inspectie terug voor een zeer gedetailleerde doorlichting. Door een samenloop van omstandigheden, hebben zij niet alles tijdig in orde gekregen. Ze blijven bidden en hoopvol in vertrouwen verwachten tot het moment komt om een doorstart te kunnen maken.



HET BELOOFDE LAND
Op weg met de Meester



Herinneringen... van penningmeester Han Stolk



Het is wel even geleden dat ik door Johan Terwel (toenmalige voorzitter) gevraagd werd om penningmeester te worden van de stichting. Eigenlijk niet gevraagd, maar gewoon voor het blok gezet. Het was ongeveer eind 2014. Ik heb het met alle liefde en zorg opgepakt en na ingewerkt te zijn bleek er niet serieus met de adressenlijst van de donateurs te zijn omgegaan. Het waren er toen rond de 10.000 en deze kregen 4 x per jaar een blaadje toegezonden. Deze werden door een groep van +/- 12 vrijwilligers ingepakt op een ochtend met koffie en gebak. Dat ging met hoge kosten en dat stond niet in verhouding met de ontvangen donatie. Het heeft mij avonden gekost om uit te zoeken welke donateurs nog écht doneerden.

Eind 2025 heeft Han aangegeven definitief te stoppen met het werk voor SSBCO. Wij willen Han via deze weg nog eens hartelijk bedanken voor zijn inzet.

Daniël Peeters is sinds begin 2024 onze penningmeester. Voor Daniël zijn de Scholen met de Bijbel niet onbekend. Zijn vrouw geeft les op de School met de Bijbel in Haren (Brussel). Helaas heeft ook Daniël besloten zijn werk voor het SSBCO te beëindigen.

Naast het feit dat we het bestuur graag verder willen uitbreiden met jonge, initiatiefrijke mensen met een hart voor Christelijk Onderwijs, is er nu dus ook dringend een nieuwe penningmeester nodig.



In Antwerpen vind je in de Korte Altaarstraat op nummer 19 “De Leertuin” met juf Anja als directeur. De naam van de school heeft een verwijzing naar Psalm 1:3 zoals we kunnen lezen op hun website:

De naam en het logo weerspiegelen de visie: diepe wortels in onze christelijke geloofsovertuiging, sterk in onderwijskwaliteit. Want zoals een boom die geplant staat aan stromend water op zijn tijd vrucht zal dragen (Psalm 1:3), willen we zaaien in de levens van kinderen en daardoor bijdragen aan hun toekomst.



Juf Anja, (links) en beleidsmedewerkster juf Mariska.



De leerlingen van deze school zijn multicultureel, met 39 talen en “kleuren”. Ze zijn voor 30% Europees en 41% buiten Europees. De procenten die u nog mist zijn de kinderen met een Belgische Nationaliteit, die niet allemaal Nederlandstalig zijn. De gemeenschappelijke taal op school is wel het Nederlands, wat een pittige uitdaging vormt. Ook komen er in deze school 6 kerken samen van diverse culturele achtergronden. In 2019 had de school 96 leerlingen, dat zijn er inmiddels 197 en dat mag doorgroeien tot 230. De klassengrootte is van 9 naar 18 leerlingen gegaan en mag groeien tot maximaal 24.

De school werkte een eigen leerlijn rond relationele vaardigheden en seksuele vorming uit, de leerlijn L.I.E.F. (Liefde Is Een Feest) vanuit Bijbels perspectief en er wordt regelmatig lesgegeven over liefde, herstel en vergeving.

De school zet in op sterk leesonderwijs. Op de foto hieronder ziet u de “SchoolBib”, bijgehouden door twee mama’s. Kinderen én ouders kunnen hier boeken lenen. Juf Martine verzorgt hier wekelijks een gebedsmoment.



Ook in de inkomhal is een Leestuin

Taalles door juf Nephtalie in het 2de leerjaar





Het verouderde en ongebruikte scheikundelokaal (nog van de vorige “bewoners”) is inmiddels opgeknapt en omgetoverd tot een lokaal waar Juf Hananja godsdienstles geeft aan alle klassen. Iets wat vrij uniek is in de Scholen met de Bijbel.



Een “lees-eiland”, waar je rustig kunt lezen of bidden

Briefjes met gebeds- en dankpunten van de kinderen



De school zet sterk in op onthaalonderwijs aan anderstalige nieuwkomers, waaronder een grote groep Oekraïense leerlingen. Door bezuinigingen door de overheid zal een groot deel van de ondersteuning voor deze groep helaas wegvallen, tenzij de school een leerkracht kan aanstellen uit eigen middelen.



Hier één van de kleuterklassen met een slaap’nestje’ voor de kleintjes. De lunch voor de kleintjes staat al klaar. De school biedt elke week soep aan via een cateringbedrijf dat de soep op school levert. De stad Antwerpen ondersteunt zo actief en financieel scholen via het project ‘Smakelijke School’ met soep, koek en fruit.

In 2023 hebben we gewezen op het probleem van het multifunctioneel gebruik van de keuken/leraarskamer. Door de hoge plafonds zou men er graag een tussenverdieping maken, maar de subsidieaanvraag daarvoor is afgekeurd. Het totaalbedrag voor de renovatie in ongeveer 100.000 euro, waarvan de eigen bijdrage 30.000 euro zal zijn. Inmiddels is door een lekkage de vloer voor het keukenblok door het water aange-tast.....

Wel zijn door uw steun de toiletten op alle verdiepingen vervangen.

De lift is er nog niet (zou wel fijn zijn voor een school met 4 verdiepingen) en ook noodzakelijke werken buiten onder de ramen kon nog niet uitgevoerd worden.

Wij zouden graag meer willen doen om te helpen, maar daarvoor zal ons fonds toch eerst wat moeten groeien.





1 halve cent
per kind
per maand



Als wij willen dat de Scholen met de Bijbel in België er in de toekomst ook nog zijn, moeten we hen structureel steunen.

Scan en betaal met
Payconiq by Bancontact



IPCO VZW

Doe mee!

Als 7000 mensen
5 euro per maand doneren,
kunnen meer dan 1000 kinderen in België
Protestants Christelijk Onderwijs blijven ontvangen.

BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Denkt u ook eens na over de mensen die nodig zijn
(christelijke leerkrachten, directies, besturen),
en of God u hiervoor roept?



www.ipco.be / info@ipco.be

www.steunfondsbelgischchristelijkonderwijs.nl



Er zijn 11 scholen, verdeeld over Vlaanderen
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Helpt u mee

deze scholen in stand te houden en uit te breiden?





*Kinderen zijn stuk voor stuk kostbare parels voor ons en in Gods ogen.
De boodschap die we willen doorgeven, is dat ze 'de oogappels' van onze God en Vader zijn.*

Vichte

De School met de Bijbel '**Mijn oogappel**' in het West-Vlaamse Vichte is een Dorpsschool, maar wel een bijzondere. Allereerst vanwege het gebouw: een "Parkvilla".

Het is een gecombineerde school met 65 leerlingen in het gewone onderwijs en 40 leerlingen in het buitengewone onderwijs. De kleuters zitten samen in één groep, (met 2 leerkrachten), waardoor jongere kinderen leren van oudere en oudere kinderen verantwoordelijkheid opnemen. Binnen één gebouw liggen de klassen van de beide onderwijsvormen naast elkaar, waardoor de lessen voor een groot deel samen gegeven kunnen worden.

De school is een Methodeschool, vergelijkbaar met Montessori of Jenaplan. Er is een ritmisch weekplan met praten, spelen, werken en vieren als componenten. Elke dag heeft vaste momenten waardoor kinderen evenwicht en houvast ervaren. De oriëntatie is vanuit de wereld, wat je ziet in de indeling van de speelplaats en de containerklassen. Er is een dorp, een strand, een kasteel, een veld.... Omdat er op één domein twee types onderwijs worden georganiseerd, hebben zij de mogelijkheid om twee directeurs aan te stellen. Stephanie is directeur van het buitengewoon onderwijs en richt zich vooral op het logistieke takenpakket van beide scholen. Nele is directeur van het basisonderwijs en focust zich voornamelijk op het pedagogisch-didactische luik.

Leren gebeurt hier niet alleen in het klaslokaal, maar ook buiten in de natuur! Frisse lucht en beweging zorgen voor meer concentratie, creativiteit en leerplezier. De school heeft een grote groene speelplaats. Daarnaast is er een moestuin, waarin kinderen leren over planten, seizoenen en duurzaamheid door zelf te zaaien, te verzorgen en te oogsten. De kleuters trekken op woensdag naar buiten, waar ze al spelend leren in de natuur.

Deze inclusieve school is op dit moment een voorbeeldschool voor Vlaanderen. Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, wil dat tegen 2040 alle scholen evolueren naar inclusieve scholen, of beter nog: scholen voor iedereen.



Toen we in 2022 over deze school schreven was de Villa net gekocht en werden er containerklassen in de tuin geplaatst voor de tijd dat de Villa nog aangepast moest worden. Inmiddels is het Koetshuis zo goed als klaar, zodat in juni de kleuterklassen naar het Koetshuis kunnen verhuizen. De andere groepen moeten dan in de containerklassen ondergebracht worden, want dan pas wordt de Villa volledig verbouwd.



De verschillende groepen hebben allemaal een eigen kleur, waardoor ze gemakkelijk benoemd kunnen worden. Groep Bordeaux en Groep Paars inplaats van Klas 6 Buitengewoon en klas 6 Basisonderwijs.

Doordat er geen verharde paden rond de villa zijn, wordt er steeds boomschors aangeschaft (160 m3 in 3 jaar) en verstrooid, zodat er geen modderpaden ontstaan bij regen. Toch lopen de kinderen dan natuurlijk nog heel wat vuil naar binnen.

Er is een enthousiast oudercomité die zich "Het klokhuis" noemt. Ze helpen bij activiteiten, klussen, poetsen, begeleiden uitstappen en ondersteunen bij projecten. Dit jaar organiseerden ze een appelmoesverkoop die 3.500 euro heeft opgebracht.



Samen met de andere scholen is er een goed contact met de Schepen (wethouder) van cultuur onderwijs en wegen/verkeer. Op vraag van de Anzegemse basisscholen startte het gemeentebestuur een project op voor het verzorgen van het intern leerlingenvervoer voor de scholen op het Anzegems grondgebied, (waaronder ook Vichte). Dit leerlingenvervoer is met name bedoeld voor turn-en zwemlessen en didactische uitstappen. Omdat dit overleg tussen scholen en bestuur 'Bonanza' is genoemd, spreken ze ook over de Bonanzabus als ze naar het zwembad of naar een uitstap gaan. Het woord 'Bonanza' kun je vertalen als 'meevaller'.



Straks bij de verbouwing zal er een lift in de Villa worden gemaakt, zodat de kinderen op 3 verdiepingen kunnen komen. Er is natuurlijk ook de brede statige trap, die van beneden tot boven komt. Naast de villa komt er dan nog een overdekte speelzaal, die ook als gymlokaal gebruikt kan worden. Als de verbouwing klaar is, zullen de containerklassen verdwijnen.

We zien uit naar het moment dat de kinderen volop kunnen genieten van hun opgeknapte Parkvilla.



15 juni
feestelijke opening
Koetshuis,
nieuw onderkomen
voor de kleuters

Op vrijdagmiddag wordt alles opgeruimd



Colofon

Voor giften:

Rekeningnummer:
bankrekening NL45INGB0002712591 van
Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk
Onderwijs

Het bestuur van SSBCO

Voorzitter: H. Spaargaren
Secretaris: E. Wijsman
Penningmeester: D. Peeters
Bestuursleden: B. Pelikaan



Herman



Bas



Els



Daniël

Opmaak:

Adrie Spaargaren

Indien

* u dit blaadje digitaal wenst te ontvangen,
* niet meer wilt ontvangen,
* u een adreswijziging wilt doorgeven,
geef dit dan door aan :
info@steunfondsbelgischchristelijkonderwijs.nl

Postadres

E. Wijsman
Barendstraat 6b
2771 DJ Boskoop

Voor meer informatie:

www.ssbco.nl



Periodieke schenking

Via periodieke giften is het mogelijk om het werk op een fiscaal aantrekkelijke manier te ondersteunen. Via periodieke giften is het mogelijk om het werk op een fiscaal aantrekkelijke manier te ondersteunen. Dit moet dan echter via de SSBCO in Nederland, op **bankrekening NL45INGB0002712591** van Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs.

Mail dan uw gegevens naar stichting.sbc@gmail.com

Legaat

Een legaat is een bedrag dat bij testament aan een persoon of instelling wordt toegekend. Dit geldbedrag ontvangt Stichting SBCO voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Een gebruikelijke formulering om een legaat in uw testament op te nemen is: 'Ik legateer aan de Stichting SBCO, gevestigd te Boskoop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41150427, een bedrag van €

Erfstelling

U kunt Stichting SBCO ook als (mede-)erfgenaar opnemen in uw testament. Door de erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft de Stichting SBCO geen successierechten te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het in stand houden van de 'Scholen met de Bijbel' in België.

Comité van aanbeveling



Henk Binnendijk



Filip De Cavel



Koen Celis



Johan Lukasse



Wout van Wijngaarden



Kees van Velzen



SCHOLENGEMEENSCHAP
Scholen met de Bijbel
IPCO - NuPCO VZW

