



AAN DE BASIS

Juni 2022 - BE-Web

Nieuw gebouw Kortrijk



Voorzitterwoord



Hier is weer een nieuwe uitgave van het blaadje van Steunfonds voor Belgisch Christelijk Onderwijs. Voorop ziet u de nieuwe aankoop van een schoolgebouw in Vichte voor de Methodeschool met de Bijbel, samengevoegd met de school voor buitengewoon onderwijs: "Mijn Oogappel".

Buitengewone kinderen in een buitengewoon schoolgebouw.

Toch blijkt deze oplossing veel voordeliger als het zetten van een nieuw gebouw.

Dit gebouw gaat inclusief aanpassingen misschien 2 miljoen kosten, maar de nieuwe School met de Bijbel in Haren bij Brussel gaat bijna € 5.600.000 kosten. Gelukkig dat de overheid 70% betaalt, maar er blijft toch altijd nog een bedrag van bijna € 1.650.000 over en dat in deze tijd met stijgende rentepercentage ...

Bij een rondje langs de 13 scholen kwam ik 2 scholen tegen zonder schuld. De andere scholen hebben samen een totale schuld van € 3.340.000,--. Daarom is het zo hard nodig dat er een structureel fonds komt om al deze torenhoge lasten op te vangen, omdat het afbetalen van de lening en de rente ten koste gaat van het geld dat beschikbaar blijft voor het daadwerkelijk lesgeven. Sommige scholen staan vlak voor grote renovaties en vernieuwingen vanwege de verscherpte wetgeving op het gebied van veiligheid en ventilatie. Daarom hopen we echt dat we 7000 christenen vinden, die ons daarbij willen helpen. We beseffen dat er veel zaken zijn waar je geld aan kunt geven, maar 5 euro per maand betekent voor ons heel veel!

Doordat ik in verschillende gemeenten heb gewerkt en aan diverse activiteiten heb meegewerkt, zoals bijvoorbeeld het Muziekkamp en de Young Messiah, kom ik in alle scholen wel mensen tegen die ik ken of die mij kennen. Voor mij betekent dat veel, omdat ze het geloof hebben vastgehouden en zich op deze wijze ook weer voor de instandhouding en de verbreiding van het geloof in Christus blijven inzetten. Daarom ben ik er ook van overtuigd, dat, als we ons inzetten voor het lager onderwijs, het een goede investering is voor de lange termijn. Het getuigenis van Karen Schmitt en Julie Croxo verderop in dit blad zijn daar goede voorbeelden van.

Naast financiële middelen is er ook steeds behoefte aan Christelijk personeel. Misschien is het niet de best-betaalde baan, die je nu kunt vinden, maar je investeert als full-time betaalde zendeling zowel in het heden, als in de eeuwigheid. Uiteindelijk levert dat veel meer op! Overweeg om voor leerkracht te leren of voor directie. Binnen enkele jaren zijn er weer directeuren nodig in Kortrijk en Gent, maar die moeten er dan wel zijn, dus daar moeten sommige mensen zich nu al op voorbereiden! Op dit moment is er veel vraag naar kleuterleerkrachten in Antwerpen, Mechelen en Aarschot. In Brussel zijn er zelfs twee nodig! Ook is hier straks jaarlijks een extra leerkracht lager onderwijs nodig. Op de meeste scholen zijn er ook nog veel vrijwilligers nodig voor de diverse ondersteunende taken zoals administratie, huiswerkbegeleiding, chauffeurs, voor- en naschoolse opvang, bestuursleden enz. Vooral Aarschot kan nog veel vrijwilligers gebruiken.

Herman Spaargaren, Voorzitter van het Steunfonds voor Belgisch Christelijk Onderwijs



Vorig jaar hebben we met elkaar 45.000 euro bijeengebracht.

24.000 euro ging naar 'Mijn Oogappel' in Kortrijk

20.000 naar de Gaspard de Coligny school in Gent en

1000 euro ging naar het IPCO, de organisatie die deze scholen vertegenwoordigt.

We hopen van harte dat we dit jaar weer heel wat meer mogen doen, want op dit moment is het een (overigens aangename) druppel op een gloeiende plaat.

Bedankt voor jullie trouwe steun en vriendschap!



Voor onze kinderen en de kinderen van hun kinderen en hun kinderen en

*Als wij willen dat de Scholen met de Bijbel er in de toekomst ook nog zijn,
moeten we hen structureel steunen.*

**Wij zoeken 7000 christenen
die met 5 euro per maand
Protestants Christelijk Onderwijs (PCO)
willen steunen.**

Helpt u mee

deze scholen in stand te houden en uit te breiden?



Ik maak een periodieke gift over van

- 5 euro per maand of
- 60 euro per jaar) naar:

BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Mail uw persoonlijke gegevens,
zoals uw naam adres,
e-mail en rekeningnummer naar:
info@ipco.be



Geld is belangrijk voor het voortbestaan van de Scholen met de Bijbel, maar zonder **christelijke leerkrachten, directies of besturen**, zou dit allemaal geen waarde hebben.

Als wij de christelijke opvoeding van onze kinderen belangrijk vinden, is het nodig dat er mensen zijn die zich bekwamen voor de genoemde functies en zich beschikbaar stellen. Ook als vrijwilliger kunt u van belang zijn.

Geld is de gemakkelijkste en eerste oplossing, maar denkt u ook eens na over de mensen die nodig zijn en of God u hiervoor roept?

Kostenbesparing



Wilt u ons helpen om kosten te besparen, door ons uw e-mailadres door te geven, zodat we u dit blaadje voortaan per e-mail door kunnen sturen? U kunt uw gegevens sturen naar: info@ipco.be

U mag natuurlijk ook gewoon ons blaadje per post blijven ontvangen, als u dat beter vindt dan het lezen vanaf de computer of uw smartphone.

School met de Bijbel Gent



Ik neem jullie mee naar één van de oudere Scholen met de Bijbel in Vlaanderen, de Gaspard De Coligny in Gent. Erwin Willems, (die ik al kende als 'oudste' in de Evangelische gemeente van Lokeren) is daar sinds 2013 directeur.

De naam van de school verwijst naar de vader van Louise de Coligny, de 4e echtgenote van Willem van Oranje. Tijdens een gevangenschap in Gent bekeerde hij zich tot het protestants-christelijk geloof. Als admiraal verdedigde hij de Hugenoten en werd uiteindelijk hun leider.

De leerlingen zijn voor 30% christelijk en 70% komt gewoon uit de omgeving van de school. De school staat erg goed aangeschreven en je merkt dat iedereen er graag komt en dat het personeel zijn werk graag doet. Doordat de school, ingebouwd staat tussen huizen, is het moeilijk om ruimte te vinden om de school uit te breiden, terwijl dat wel noodzakelijk wordt, omdat het een groeischool is. Op het plein zullen nu 2 lokalen bijgebouwd worden en er wordt getracht een huis naast de school op te kopen en dat geschikt te maken voor 2 leslokalen en wat administratieve ruimten. Zo kan de school van 160 leerlingen doorgroeien naar 200.



De school is dringend aan onderhoud toe, hetgeen blijkt aan het instorten van een plafond in klas 5, gelukkig tijdens het weekend, zodat er geen gewonden waren. Op deze foto's zie je de schade. Erwin en Nicole Meekers (IPCO) staan bij de ingang.

Erwin Willems bij een maquette van de school met een eerder aangekochte woning, die bij nader inzien niet gebruikt mag worden voor de uitbreiding. Achter op het plein, waar nu een overkapping is, kunnen twee klaslokalen bijgebouwd worden. Het huis wordt weer verkocht en er wordt geprobeerd het huis aan de andere kant van de school te kopen, zodat de uitbreiding daar gerealiseerd kan worden. Van de giften die we vorig jaar hebben ontvangen, is een bedrag van 20.000 € naar deze school gegaan, om zodoende hun uitbreiding te helpen realiseren.



Op deze foto zien we Emma, een meisje dat nog maar net uit de oorlog in Oekraïne is gekomen en moeite heeft met drukte en veel geluid, omdat haar dat doet denken aan het wegvlugten voor de bombardementen.

Ze durft dus nog niet met de kinderen mee te spelen op het plein, want zij beleeft het rennen en schreeuwen op een heel andere wijze, daarom krijgt ze extra aandacht van de zorgleerkrachten.

Dankbare herinnering ...



Een gewone dag na de paasvakantie.
Maar niet voor mij! Knikkertijd!!!! 8 stenen..., grote bolket!

Een gewone dag in de eerste kleuterklas.
Maar niet voor mij want yes! Het speelhuisje is vrij! Vlug daarheen met mijn beste vriendje!

Een gewone vrijdagmiddag in 1995...
Maar niet voor mij! Liedjes zingen met meester Chris, spelend op z'n gitaar, joepie!!
Je suis, tu es, il est, elle est, ... Frans was kinderspel!
Zou hij straks ook Fonske uit de kast halen voor deugnieterij?

Een gewone donderdagochtend in 1993...
Maar niet voor mij! Want na de tweewekelijkse zwemles met meester Ludo verraste juf Nelly ons steeds met een nieuwe wonderlijke tekening aan haar zijbord. Wat zou ze nu weer uit haar mouw geschud hebben?
Een berglandschap? Of een draaimolen vol kindervreugde?...
Vol spanning liep ik naar de klas toe en het resultaat overdonderde me iedere keer!
Zoooooo mooi...

Een gewone dag tijdens de week voor de kerstvakantie. Nee hoor, de tijd rond Kerst was op onze school nooit gewoon... De spanning voor de musicals, het kerstverhaal, de lichtjes en warme sfeer in de gangen, alle mensen die steeds deelnamen en meezongen in dit grote geheel, dat overweldigde me in het diepst van mijn kinderhart.



*Karen Schmitt
inmiddels leerkracht
in het derde leerjaar*

Het waren deze grote en zoveel kleine dingen die Gaspard voor mij een onvergetelijk warm nest maakten en nooit gewoon...
Omdat iedere leerkracht op zijn of haar eigen manier niet alleen kennis maar vooral liefde en verwondering doorgaf...
Gaspard was en is een familie geworden waarvan ik onafscheidelijk bleek te zijn.

Meer dan ooit hoop ik, in de voetsporen van mijn voorgangers, vele andere kinderen, hier eveneens een tweede thuis te bieden in Gaspard de Colignyschool.
Want is ontzag voor de Heer, niet het begin van alle kennis?

Uit dankbaarheid voor het mooie en ongewone dat mij hier steeds is gegeven.



Muurtekening gemaakt door Lena en Elise,
2 oud-leerlingen.



"Mijn oogappel" Kortrijk

'Mijn oogappel' is een heel bijzonder geval. Het is niet één school, maar het zijn er twee, namelijk een methodeschool en een school voor buitengewoon onderwijs en dat in één gebouw! Deze school is begonnen in de school voor lager onderwijs 'De Ark' die een mooi en ruim gebouw hebben in Kortrijk. Met de nieuwe school erbij, was er te weinig ruimte in 'De Ark' en moest 'Mijn oogappel' verhuizen naar een leegstaande school in een andere wijk van Kortrijk. Hier mogen ze echter ook niet blijven, omdat er slechts één vrije keuzeschool per onderwijszone mag zijn volgens de regels van de Belgische overheid. Dus moest men op zoek naar een nieuw gebouw in een andere onderwijszone en dat heeft men gevonden in Vichte op nog geen 5 km. van Kortrijk.

'Mijn Oogappel' heeft van de nood een deugd gemaakt door juist de nadruk te leggen op inclusief onderwijs. De school voor buitengewoon onderwijs heeft leerlingen met minder zware gedragsmoeilijkheden en autistestoornissen. Een methodeschool is een school waar in projecten wordt gewerkt, en waarbij kinderen zelfstandig samenwerken aan opdrachten en elkaar helpen.

Een kookles gaat dan niet alleen om leren koken, maar ook over verantwoord omgaan met voedsel en dus zo min mogelijk te verspillen. Ook leer je rekenen bij koken omdat je recepten moet afwegen en met inhoudsmaten moet werken. Bovendien worden de klassen van de methodeschool 's middags samengevoegd met het buitengewoon onderwijs, waardoor er een grotere inclusie is tijdens lessen als wereldoriëntatie of muzische vorming. Kinderen leren zo van elkaar en kunnen hulp vragen en ook hulp geven aan elkaar. Er zijn steeds twee leerjaren gekoppeld en er zitten 8 leerlingen per leerjaar, dus 16 per klas. Aan het eind van een leertraject wordt er door de kinderen een museum op school ingericht en kunnen de ouders hun werkzaamheden komen bezichtigen en leggen de kinderen hun werk aan de ouders uit. Er is ook een tijd ingericht om te 'Stiepel en'. Dat is stimulerend leren in spelvorm.



Juf Nele is de enthousiaste en bezielende directrice van deze school en zij weet te regelen dat we al even in het nieuwe gebouw mogen kijken, waar de school volgend schooljaar naartoe zal gaan. (zie foto's op voorpagina). Het blijkt een prachtige villa te zijn met een ruime tuin eromheen. Het lijkt nogal elitair en verspillend om als school in zo'n ruime villa te gaan zitten, maar dit is een veel voordeligere oplossing dan een nieuwe school te laten bouwen. De villa kost 750.000 euro, maar daarvan wordt door de Belgische overheid 70% gesubsidieerd, dus dat is 525.000 euro. Er blijft dus 225.000 euro over, die door de school zelf bijeengebracht moet worden. Ook voor de verbouwings- en aanpassingskosten worden voor 70% door de overheid gesubsidieerd. Naar verhouding is dit dus een voordelige oplossing. In de villa zullen er 32 kinderen per verdieping zitten.



De kleuters komen in de garage/paardenstal.

In de kelder komen toiletgroepen.



'De Ark' in Kortrijk



Hier is Claude VanMaelsaete directeur. Ze hebben 15 jaar het gebouw gedeeld met "Mijn Oogappel". Toen had de school 240 leerlingen. Nu zijn er nog 180. Het is nu noodzaak om weer terug meer leerlingen te krijgen. Claude staat, net als Erwin in Gent, een paar jaar voor zijn pensionering, dus er zijn binnen enkele jaren twee directeuren nodig op de Scholen met de Bijbel. Verder is er overal wel een tekort aan leerkrachten en zorgleerkrachten, dus er is voor christenen nog heel wat werkgelegenheid binnen het christelijke circuit. Het zou mooi zijn als mensen daar bewust voor zouden kiezen, je hebt dan een betaalde zendingsopdracht of roeping! Misschien valt er elders in de maatschappij meer te verdienen, maar hier heeft je werk ook eeuwigheidswaarde! Hoeveel is dat ons waard?

De Ark bestaat 27 jaar maar het gebouw is 20 jaar oud en krijgt nu met onderhoudswerken te maken, vooral aan het dak en de verwarming. Ook de omheining moet verbeterd worden, omdat de overburen klagen over teveel geluidsoverlast van de spelende kinderen op het plein. Vroeger hield de hele school op hetzelfde moment pauze, maar nu is dat verdeeld over de hele dag en blijft er dus constant geluid vanaf het plein naar de omwonenden stralen. Men zou denken dat dat geen probleem zou moeten zijn, maar helaas is er in België al één rechtszaak gewonnen door omwonenden van een school en is er dus precedentwerking en is het verstandiger om de omheining al wat robuuster te maken, zodat dit soort problemen voorkomen worden.

Onder de vluchtelingen die naar België komen zijn veel enthousiaste christenen. Zij komen bijeen in eigen gemeentes, maar zijn moeilijk te bereiken voor onze communicatiemiddelen, waardoor ze de Scholen met de Bijbel vaak helemaal niet kennen. In Kortrijk kwam meester Claude toevallig in contact met hen en merkte dat ze direct enthousiast zijn dat er ook protestants-evangelisch onderwijs in België is. De goed Nederlandstalige kinderen kunnen ook een oplossing vormen voor het dreigende personeelstekort. Doordat de overheid inclusief onderwijs verplicht heeft gesteld, is de druk op leerkrachten toegenomen en is er meer uitval door ziekte. Zowel in het kleuter- als lager onderwijs is nog nood aan leerkrachten. Daarnaast kreunt de school onder de afbetalingsverplichtingen, die er nog zijn vanwege de lening voor het gebouw. Toch merk je in de school alleen maar enthousiasme van leerlingen

en personeel. Ze zijn er allemaal fier op dat ze deel van deze school mogen uitmaken.



Verwenerij

Mijn naam is
Julie Croxo, 26 jaar,
getrouwd en sinds
8 februari 2022
mama van ons eerste kindje 'Jenthe'.



Als kind ging ik naar de school met de Bijbel 'De Ark'. Mijn man, Jorgen Blommaert, ging naar de school met de Bijbel 'De WEGwijzer' in Mechelen. We hebben dit allebei als een zegen ervaren en samen zijn we er van overtuigd om onze dochter ook in te schrijven in de 'De Ark'. Je kind naar de School met de Bijbel laten gaan, vraagt soms wat engagement als ouder (afstand, lange tijd op de bus zitten...), maar als je ziet hoeveel zegen je van zo'n school ervaart, dan zijn dat maar 'kleine minpuntjes'. Wij hebben tenminste het voorrecht om onze kinderen naar een school met de Bijbel te sturen, dus eigenlijk zijn wij lekker verwend.

Ikzelf heb het geluk dat God mij 6 jaar geleden een plaatsje gaf in het kleuterteam van 'De Ark', een wens, die door gebed in vervulling is gegaan. Je zult je misschien afvragen wat er nu zo bijzonder is om te werken in een 'School met de Bijbel'? Het is gewoon fantastisch dat je over Gods Woord kan vertellen aan alle kinderen, zonder dat je beperkt wordt in je spreken. Alle situaties die gebeuren, kunnen gestaafd worden met de Bijbel en je kan met de kinderen stilstaan bij wat God juist zou doen/zeggen in deze situaties.

Tenslotte ben ik ervan overtuigd dat het werken op een 'school met de Bijbel' ook een soort 'zendingswerk' is. Via Bijbellessen, weekvieringen, gebedsmomenten, omgang met en onder elkaar, kunnen de kleine zaadjes die in de harten van de kinderen gezaaid worden, uitgroeien tot eer en glorie van God!

Colofon

Voor giften:

Rekeningnummer:
BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Het bestuur van SSBG

Voorzitter: H. Spaargaren
Secretaris: B. Pellikaan
Penningmeester: J. Stolk
Bestuursleden: E. Wijsman, J. Houtman



Herman

Bas

Han



Els

Jan

Opmaak:

Adrie Spaargaren

Drukwerk:

Printdeal.be

Indien

- * u dit blaadje digitaal wenst te ontvangen,
 - * niet meer wilt ontvangen,
 - * een adreswijziging wilt doorgeven
- geef dit dan door aan :
nicole.meekers@ipco.be

Postadres

Lakenmakersstraat 158
2800 Mechelen

Voor meer informatie

raadpleeg onze website:
www.ipco.be



www.ipco.be

Periodieke schenking

Via periodieke giften is het mogelijk om het werk structureel te ondersteunen.

Legaat

Een legaat is een bedrag dat bij testament aan een persoon of instelling wordt toegekend. Dit geldbedrag ontvangt Stichting SSBG voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Bij een legaat aan een goed doel zijn de successierechten 0%. Een gebruikelijke formulering om een legaat in uw testament op te nemen is: 'Ik legateer aan de stichting SSBG, gevestigd te Ruurlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41150427, een bedrag van €

....

Rekeningnummer:
(IBAN) NL45INGB0002712591
Stichting SSBG Ruurlo
RSIN: 816142014
(nodig voor belastingopgaven)

Erfstelling

U kunt Stichting SSBG ook als (mede-) erfgenaam opnemen in uw testament. Door de erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft de Stichting SSBG geen successierechten te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het in stand houden van de 'Scholen met de Bijbel'.



Comité van aanbeveling



Henk Binnendijk



Koen Celis



Johan Lukasse



Kees van Velzen



Wout van Wijngaarden



Om te doneren
kan u gebruik maken
van de
Givt-app.



Scan de QR code met uw telefoon om promotie
filmpjes te bekijken van de scholen in Kortrijk en Haren