



AAN DE BASIS

December 2025 - BE

Nieuwe Directie ???



Voorzitterwoord



Herman Spaargaren



In dit blad maakt u kennis met twee nieuwe directeuren voor de Scholen met de Bijbel. Talitha Verheye in Gent en Piet Heldenbergh in Kortrijk. Beiden zijn in september 2024 gestart aan hun nieuwe uitdaging. Piet wordt liever schoolleider genoemd en dat klinkt best vriendelijk. Het is mooi dat we jongere mensen de verantwoordelijkheid voor een school op zich zien nemen. We hebben gezien dat ze dat met veel enthousiasme doen!



Dat brengt ons ook bij de wens tot uitbreiding in ons bestuur. Wij hebben echt nood aan wat jonger bloed in de organisatie. Mensen die met nieuw enthousiasme de “Scholen met de Bijbel” vooruit willen helpen. We zoeken 2 mensen in Nederland en nog 1 in België. Het zou mooi zijn als je het samenstellen van dit blad van ons over zou kunnen nemen, zodat het blad niet steeds gedateerder wordt, maar fris blijft voor deze tijd. Ook voor de sponsoracties kunnen we wat nieuwe inzichten en ideeën gebruiken. Dus als je hart hebt voor Christelijk Onderwijs en dat ook voor de komende jaren vooruit wilt helpen, overweeg dan eens om in ons bestuur te komen, zodat er zicht blijft op het voortbestaan van deze organisatie en de ondersteuning van de Scholen met de Bijbel in België.

Anderen betrekken

Wilt u uw best doen om uw gemeente of naaste omgeving te betrekken bij de steun voor de “Scholen met de Bijbel”? In deze tijd wordt het steeds belangrijker om deze scholen te steunen en indien mogelijk zelfs uit te breiden, zodat er overal in Vlaanderen en Brussel een “School met de Bijbel” in de buurt is. Misschien kunt u dit blad voor de gemeente bestellen en er aandacht aan (laten) geven. Of u kunt het blad doorgeven aan andere familieleden om hen ook betrokken te maken bij dit werk.

Gebed is belangrijk voor onze scholen, want dat is wat het verschil maakt met andere scholen. Verder is de **5 euro-actie** misschien een haalbare stap om aan mee te gaan doen. En misschien kunt u mensen enthousiast maken voor een **functie** op de “Scholen met de Bijbel”, want zonder **christelijk personeel** is zo 'n school een lege doos.

Doet u mee?



Gaspard de Coligny Gent

Bij ons bezoek aan de School met de Bijbel in Gent worden we hartelijk ontvangen door Talitha Verheye. Zij is sinds 1 september 2024 de nieuwe directrice. Zij geeft leiding aan de 'Gaspaarkes', zoals de leerlingen op de Gaspard de Colignyschool worden genoemd. Al snel zien we haar betrokkenheid en enthousiasme naar de kinderen toe (ze kent alle kinderen bij hun naam). De school is voor haar geen onbekend terrein. Ze is afkomstig van West-Vlaanderen, maar na haar studie in Gent is ze niet meer terug gegaan. Ook haar 2 kinderen hebben les gehad op deze school. De school telt momenteel 132 leerlingen, Talitha zou er graag nog 10 leerlingen bij hebben. De school is een echte "buurtschool". Ze staat ingebouwd tussen de huizen en vanaf de straat trekt vooral het grote ijzeren hek de aandacht. 80 à 90 % van de leerlingen komt uit de naaste omgeving. Voor de toekomst valt te verwachten dat dit zal verminderen, door veroudering van de wijkbewoners. Het is een school die geen busvervoer heeft. Kinderen worden door de ouders gebracht of komen zelf met de fiets.



Talitha toont haar zoon en dochter op een grote foto.



Het gebouw dateert uit 1934 en is daarmee het oudste gebouw van de 11 "Scholen met de Bijbel". Al spreken we dan eigenlijk nog maar over 2 klaslokalen, want daarmee is de school begonnen. De laatste verbouwing vond plaats tussen 1979 en 1981. Een upgrade is dus niet overbodig. De burens hebben echter moeite met vernieuwing en houden dit door bezwaren tegen. Onlangs was er een belangrijke buurtvergadering, waarbij het schoolbestuur en de architecten de plannen met de buurtbewoners hebben besproken en waar men vragen kon stellen. Het is nu afwachten of de uitleg ervoor gezorgd heeft dat men geen bezwaren meer indient. De buitenkant van het gebouw zal overigens niet drastisch veranderen, behalve dat er op de eerste bouwlaag aan de achterkant een stuk bijgebouwd zal worden, en dat de speelplaats volledig vernieuwd zal worden. De school achter de Gaspard heeft daar geen bezwaar tegen, de burens aan de voorkant hebben er totaal geen last van, maar toch zijn ze huiverig voor deze verandering. Het is de bedoeling dat de binnenkant van het huidige gebouw helemaal vernieuwd wordt en een andere indeling krijgt. Alleen aan de gymzaal, die er het laatst bij is gekomen, hoeft niets gedaan te worden, maar verder krijgen alle lokalen nieuwe isolerende ramen en de muren en het dak worden geïsoleerd.



Doordat er op de tweede verdieping een stuk bij komt, kunnen het eerste t/m het zesde leerjaar naar de bovenverdieping en de kleuters kunnen dan met drie klassen beneden blijven, evenals de gymzaal en de refter. Nu wordt de gymzaal iedere keer nog omgebouwd tot eetplaats voor alle leerlingen, maar dat zal na de verbouwing niet meer nodig zijn. Op deze school krijgen de leerlingen tussen de middag een warme maaltijd via een cateringbedrijf.



Gymzaal, refter, keukentje, en zorglokaal

Daina, de onmisbare poetsvrouw. Zij doet ook de afwas na het eten.



Deze oude keuken in de turnzaal wordt een kleedruimte voor de jongens.



Behalve de buren, heeft ook het stadsbestuur van Gent nog de wens dat het speelplein onthard wordt en dat er liefst nog een wadi komt, om water vast te houden als het regent. Aangezien de school maar beperkte ruimte heeft, wordt het wel lastig om aan die eisen te voldoen, want dan blijft er niet veel speelruimte over en wordt het een modderboel. Verder is er natuurlijk een risico dat kinderen in de wadi vallen, als die midden op het plein is en daar zal geen enkele ouder blij mee zijn. Het is dus te hopen dat het Gentse stadsbestuur zijn voorwaarden op dit vlak nog zou willen wijzigen, omdat het in deze situatie onwerkbaar zou worden.

Eén van de woningen naast de school is in het bezit van het bestuur. Deze woning zal verkocht worden, om het grootste deel van de verbouwing te kunnen bekostigen. Daardoor kan deze school rekenen op een gezonde financiële basis om op verder te bouwen, maar om hun dromen voor de leerlingen waar te maken, blijven acties en sponsors een onmisbare schakel. Zeker nu, met de huidige prijzen voor bouwmaterialen. Het stukje tuin achter het huis, dat nu ook al als speelplaats wordt gebruikt, blijft eigendom van de school. Door een stukje muur te verlengen, wordt de tuin netjes afgescheiden van het huis.

Over 9 jaar zal deze school haar 100-jarig jubileum kunnen vieren en we hopen met elkaar dat dat in het vernieuwde gebouw zal mogen plaatsvinden.



Juf Marjolein en Juf Manon (moeder en dochter), maken zich klaar om met de kleuters naar buiten te gaan.



Meester Christophe van het 2^{de} leerjaar met 3 leerlingen, die moeilijkere opdrachten krijgen dan de andere leerlingen van zijn klas.



hier worden 2 lokalen opgebouwd



Het woonhuis met de groene deur en rolluik wordt verkocht. De zwarte lijn laat zien hoe de bestaande muur wordt doorgetrokken.

De speelplaats is al voor een deel onverhard.



Gaspard de Coligny werd in 1519 in Frankrijk geboren. Toen zijn leger een veldslag verloor, werd hij gevangengezet in het Spanjaardenkasteel in Gent. Daar leerde hij God kennen vanuit de Bijbel. Toen hij vrij kwam, streed hij voor de rechten van de Hugenoten, die vervolgd werden om hun protestants geloof.





Als wij willen dat de Scholen met de Bijbel in België er in de toekomst ook nog zijn, moeten we hen structureel steunen.



Doe mee!

Als 7000 mensen
5 euro per maand doneren,
kunnen meer dan 1000 kinderen in België
Protestants Christelijk Onderwijs blijven ontvangen.

BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Denkt u ook eens na over de mensen die nodig zijn
(christelijke leerkrachten, directies, besturen),
en of God u hiervoor roept?



www.ipco.be / info@ipco.be

www.steunfondsbelgischchristelijkonderwijs.nl



Er zijn 11 scholen, verdeeld over Vlaanderen
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Helpt u mee

deze scholen in stand te houden en uit te breiden?



Ons tweede bezoek op deze zonnige herfstdag was in de School met de Bijbel 'De Ark' in Kortrijk.

Ook daar is sinds september 2024 een nieuwe directeur, Piet Heldenbergh. Piet wil liever schoolleider genoemd worden en zo staat hij ook op de website van de school vermeld. Hiervóór heeft hij 30 jaar een bedrijf geleid dat onderdelen leverde voor de machines in de tapijtindustrie die destijds in Kortrijk ruim aanwezig was. Inmiddels is deze industrie grotendeels naar andere landen verhuisd, waardoor het voor Piet aangewezen werd om te kiezen voor het onderwijs, waar hij oorspronkelijk ook voor opgeleid is.



Ook Gregory Goudeseune, de voorzitter van De Ark, Mijn Oogappel (School met de Bijbel in Vichte) en tevens van IPCO, was bij ons bezoek aanwezig om jullie als lezers te bedanken voor de ondersteuning die jullie aan de Scholen met de Bijbel in België geven. Ook gaat Sarah (algemeen secretaris van IPCO) steeds met ons op pad. Zij maakt voor ons de afspraken met de scholen. Piet vertelde ons dat van de vorige bijdrage die de school van ons kreeg, vorig jaar een nieuw schoolbusje is gekocht, ook is alle T1-verlichting in de school vervangen door led-buizen. De bestaande verwarmingsinstallatie is geüpdatet met een automatische regeling waardoor ze zuiniger en efficiënter het schoolgebouw kunnen verwarmen en daardoor de gasfactuur gevoelig kunnen reduceren.



Het volgende project waar ze graag aan zouden werken is een andere inrichting van de speelplaats. Op dit moment wordt het grootste deel van de verharde speelplaats ingenomen door een voetbalplein. De overheid wil dat ook hier het plein meer onthard wordt en de schoolleiding wil ook graag wat rustige hoekjes creëren, omdat een steeds groter aantal kinderen behoefte aan rust heeft in de pauze.



Het sportgedeelte zal dan verplaatst worden naar de plek waar nu de busparking is, de bussen kunnen wat dichter tegen de weg geparkeerd worden en op het plein krijg je dan voldoende ruimte om te ontharden en rustige hoeken te maken. Op de foto zie je het plan voor de nieuwe inrichting. Ook hier moet de school zelf weer zorgen voor een derde van de kostprijs en de overheid subsidieert twee derde van het benodigde bedrag.

Een ander belangrijk punt in deze school is het feit dat men geïnvesteerd heeft in zorg-begeleiding van de leerlingen. Uit data-analyse bleek dat 50% van de leerlingen Nederlands niet als thuistaal heeft of met een ander rugzakje aan de opleiding begint. Daarom zijn er twee zorgcoördinatoren voor het kleuter- en lager onderwijs en zijn er zorgleerkrachten, die helpen om de tekorten die leerlingen ervaren op te vangen, zodat ze zo snel mogelijk het vereiste niveau halen. Ook is er een plus-klas, waar juist de kinderen die wat extra aankunnen, gemotiveerd worden om wat extra te doen en daar in begeleid te worden.

De twee zorgcoördinatoren besteden ook een deel van hun tijd aan het beleidsteam, waarbij ze samen met de schoolleider de veranderingen in het beleid van de overheid bijhouden en daar op inspelen.

De vrijdagochtend is daar speciaal voor gereserveerd.



Op de foto van links naar rechts, Wendy, Beleidsondersteuner en zorgcoördinator, Gregory, Sarah, Frauke, Beleidsondersteuner en zorgcoördinator, Herman, voorzitter SSBEO



De school telt inmiddels 218 kinderen waaronder 70 kleuters. Deze school is net als de school in Genk, een 'School met de bus'. De kinderen worden met twee grote en vijf kleine busjes opgehaald en thuisgebracht. In deze tijd vraagt dat veel coördinatie, want kinderen moeten 's avonds vaak op een ander adres worden teruggebracht, dan waar ze 's morgen zijn opgehaald. De chauffeurs zijn allemaal vrijwilligers, net als de parttime buscoördinator.



Hier ziet u Iris, de parttime buscoördinator.
 "Al een aantal jaren ging ik mee met de bus als begeleidster.
 In 2020 behaalde ik, met de wonderbaarlijke hulp van God, mijn D-rijbewijs.
 Nu mag ik zelf plaats nemen achter het stuur".



*Het maken van een spinnenweb bij juf Willeke in klas 1.
 Belangstelling van Gregory, hulp van Herman en complimenten van meester Piet*



Een omgevallen plataan is een geliefd speeltuig geworden



Elke ochtend zingen de kinderen een Bijbelvers op het plein, voordat ze de school binnengaan. De vorige directeur, Claude, heeft 60 teksten op muziek gezet, die in een cyclus van 6 jaar aan de kinderen worden aangeleerd. Als ze van school gaan, hebben ze dus al 60 Bijbelteksten in hun bagage.

Op vrijdagmiddag is er in de pauze tijd voor zang en dans. De kinderen die willen kunnen meedoen. Hier ziet u ze dansen op het liedje "God heeft alle macht" van het kinderkoor "Make Some Noise". Ook kinderen van de naast gelegen school dansten mee.



Colofon

Voor giften:

Rekeningnummer:
BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Het bestuur van SSBSCO

Voorzitter: H. Spaargaren
Secretaris: E. Wijsman
Penningmeester: D. Peeters
Bestuursleden: J. Stolk, B. Pelikaan



Herman

Bas

Han



Els

Daniël

Opmaak:

Adrie Spaargaren

Drukwerk:

Hellinx Printing

Indien

* u dit blaadje digitaal wenst te ontvangen,
* niet meer wilt ontvangen,
* u een adreswijziging wilt doorgeven,
geef dit dan door aan :
sarah.vanreckem@ipco.be

Postadres

Lakenmakersstraat 158
2800 Mechelen

Voor meer informatie

raadpleeg onze website :

www.ipco.be

Periodieke schenking

Via periodieke giften is het mogelijk om het werk op een fiscaal aantrekkelijke manier te ondersteunen. Dit moet dan echter via de SSBSCO in Nederland, op **bankrekening NL45INGB0002712591** van Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs.

Mail dan uw gegevens naar stichting.sbco@gmail.com

Legaat

Een legaat is een bedrag dat bij testament aan een persoon of instelling wordt toegekend. Dit geldbedrag ontvangt Stichting SBCO voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Een gebruikelijke formulering om een legaat in uw testament op te nemen is: 'Ik legateer aan de Stichting SBCO, gevestigd te Boskoop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41150427, een bedrag van €

Erfstelling

U kunt Stichting SBCO ook als (mede-) erfgenaam opnemen in uw testament. Door de erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft de Stichting SBCO geen successierechten te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het in stand houden van de 'Scholen met de Bijbel' in België.

Comité van aanbeveling



Henk Binnendijk



Filip De Cavel



Koen Celis



Johan Lukasse



Wout van Wijngaarden



Kees van Velzen

